

Diverse wandel-, fiets- en vaarroutes rond Dorpskerk Huizum te Leeuwarden

De Dorpskerk Huizum dateert uit de laat 12^e eeuw en is daarmee het oudste monument van de stad Leeuwarden. De kerk valt vanwege zijn heel waardevolle interieur (zie www.dorpskerkhuizum.nl) onder erfgoedstichting Alde Fryske Tsjerken. Op het oude kerkhof bevindt zich een gerenoveerd baarhuisje uit 1875 dat een minimuseum over grafcultuur bevat en ook tijdens Tsjerkepaad te bezoeken is. Op het kerkhof en de aansluitende gemeentelijke begraafplaats bevinden zich graven van diverse bekende Friezen zoals Hendrik Algra, Ype Schaaf, Karst Leemburg (winnaar Elfstedentocht) en vele anderen.



De kerk is onderdeel van tal van diverse routes. We noemen hier de volgende:

- **Slauerhoff wandelroute.** Deze route loopt tussen het geboortehuis van de dichter Jan Slauerhoff (*In Memoriam Patris*) aan de Voorstreek en de Dorpskerk. Slauerhoff wijdde een van zijn langste gedichten aan zijn vader en diens begrafenis in Huizum. Voor meer info. over de route die langs allerlei 'Slauerhofflocaties' in de stad loopt: zie www.dorpskerkhuizum.nl.
- **Wandelroute door Huizum.** Deze prachtige wandelroute door het oude dorp, dat nu midden in de stad Leeuwarden ligt, duurt ca. 2 uur en heeft de Dorpskerk als start- en eindpunt. Informatie over de route staat in het boekje 'Voetstappen door Huizum' (76 blz.), dat ook veel historische beschrijvingen en mooie toepasselijke illustraties en foto's bevat. Het boekje is tijdens Tsjerkepaad voor € 7,50 in de Dorpskerk verkrijgbaar.
- **NS-wandelroute door Leeuwarden.** Deze fraaie wandelroute door de stad heeft een ingekorte en een langere versie. De Dorpskerk maakt onderdeel uit van de verlengde versie. Voor meer info: zie https://www.ns.nl/binaries/ht_1545302815649/content/assets/ns-nl/dagje-uit/wandelen/2018/routebeschrijving-leeuwarden.pdf
- **Poëzieroute** De stad Leeuwarden kent een unieke route die langs poëzietableaus op straten en pleinen voert (in 2019 waren dat er liefst 53) met gedichten van gerenommeerde dichters. Bij de Dorpskerk ligt een gedicht van Atze van Wieren dat over de geschiedenis van de kerk handelt. Voor meer info zie www.poezieroute.nl.
- **Wandelroute langs Sporen van religieus leven.** Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heeft een stadswandeling uitgezet die langs tal van kerken in de stad voert, incl. de Dorpskerk Huizum. Meer info staat in het boekje 'Sporen van religieus leven: langs plaatsen van stilte en bezinning' (78 blz.) dat voor € 7,50 verkrijgbaar is bij het HCL en de boekhandel.
- Het **fietsknooppuntennetwerk** voert ook langs de Dorpskerk Huizum.
- **De doorgaande sloepenroute** tussen Van Harinxmakanaal en de binnenstad. Deze in 2017 gerealiseerde route voert over de Wurdumervaart en de Potmarge en passeert de Dorpskerk Huizum. Daarmee is de kerk ook voor recreatief vaarverkeer bereikbaar. Met het oog daarop is pal naast de kerk een aanlegplaats gerealiseerd met de toepasselijke naam *Kerkkade*.

Tijdens Tsjerkepaad wordt in de Dorpskerk doorgaans ook een expositie georganiseerd. Daarnaast vinden er ad hoc evenementen (orgelconcerten, rondleidingen over kerkhof en begraafplaats e.d.) plaats. Voor actuele informatie over deze en andere evenementen in de Dorpskerk verwijzen wij naar www.dorpskerkhuizum.nl en www.facebook.com/dorpskerkhuizum.