



Beste Pylgers

Op zaterdag **25 mei** vieren we het 12 ½ jarig jubileum van het bestaan van de pylgertochten. Deze keer hebben we gekozen voor Ameland.

Jullie worden **om 9.00 uur** verwacht bij de vertrekhal in Holwerd. We kunnen groepskorting krijgen en gaan dan als groep naar binnen. De boot vertrekt om **9.30 uur**.

De overtocht duurt ongeveer 50-60 minuten.

Na aankomst in Nes (rond 10.30 uur) lopen we naar de Sint Clemens kerk (klein half uur), waar we na een kop koffie met elkaar een viering hebben in deze kerk om 11.30 uur. Pastoor Henk Nota (of een vervanger), die zich erg heeft ingezet voor de opbouw van de kerk na de brand in februari 2013, zal ons meer over de kerk vertellen.

Rond 12.15 uur kunnen we soep en ons meegebrachte brood gaan nuttigen en daarna wandelen we rond 13.15 uur via het bos naar het strand. De totale wandeling is ongeveer 12-14 km.

Rond 16.15 uur zijn we weer terug in Nes. Nu hebben we de keuze: of de boot van 17.00 uur of die van 19.00 uur. Helaas om 18.00 uur is er geen boot. Dit moet men per geparkeerde auto bekijken. (Voor wie eerder in Nes wil zijn is er ook een kortere route mogelijk).

Stel dat we de boot nemen van 19.00 uur, dan hebben we een 'vrij' uur om Nes te gaan bekijken. De twee kerken zijn te bezichtigen (Hervormde en Doopsgezinde). En er zijn leuke terrassen om even uit te rusten en een hapje te eten. Het is ongeveer 20 minuten lopen, dus mis deze boot niet.

Graag willen we van de deelnemers het volgende bedrag per bank ontvangen: € **23,-** Dit is voor de boottocht, en voor een kop koffie en later soep bij de kerk. **NL30INGB0002912390** t.n.v. H. Leeuw
Andere consumpties zijn voor eigen rekening.

Graag jullie opgave vóór 18 mei. Vol is vol.

Een hartelijke groet van de voorbereidingscommissie (**06 27106460**. Dit is het nr. van Hermien)
Tryntje de Boer, Hermien Leeuw, Piet Smedinga, Gerrit en Korien Groeneveld.

