

Voor onze website

Uitspraken bij het jaarthema 'gastvrijheid' van Tsjerkepaad 2018



Januari: Kerken zijn gebouwd en bedoeld om iedereen plek te kunnen bieden. Van harte welkom!

Februari: Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen." (1 Petrus 4:9)

Maart: Een vriendelijk woord dat je tegen iemand zegt, zal je zelf misschien vergeten, maar de ontvanger kan het een leven lang onthouden. (Oprah Winfrey)

April: Gastvrijheid is je gast zo welkom te laten voelen, dat hij zich meer thuis voelt dan gast. (www.hospitalityworks.nl)

Mei: Pelgrimeren is ontvankelijk leven, waar je ook bent. (Marinus van den Berg)

Juni: Kerken zijn geen musea. Ze zijn gebouwd als huis van gebed en ontmoeting, waar mensen op verhaal kunnen komen.

Juli



Augustus: Ga op weg en word een gast van een ander. (Jan Hendriks)

September: Het binnengaan van een kerk is anders dan het betreden van een ander gebouw, de ruimte doet iets met je, je wordt er anders door gestemd.

Oktober: Het meest oprechte compliment dat we kunnen schenken is het geven van aandacht. (Walter Anderson)

November: Je kunt nog zo goed zijn in je werk, mensen beoordelen je op je gastvrijheid (Laura de la Mar)

December: Open kerken hebben de toekomst.